

ALS DE VERBEELDING SPREEKT (Revisited)

Tekst en muziek: Herman van Loenhout

C

Op school werd mij al verweten

Am

Dm

G

Die jongen heeft veel te veel fantasie

Ik knabbelde aan mijn houten pen en keek naar de wolken

Die ik nog steeds hetzelfde zie

F

C

G

De vrijheid van beweging in alle richtingen

Het vrij zijn van onbenullige beslommeringen en verplichtingen

C

Want als de verbeelding spreekt tot ons mensen

Staan we ervan te kijken hoe hoog we kunnen komen in ons hoofd

F

En met een stille wenk van wederzijds begrijpen

C

Wordt alle maar en alle twijfel in onze trieste koppen uitgedoofd

De mensen zijn zo ontzettend goed

Als je de knop maar weet te vinden die het licht aandoet

F

Hun vele houdingen zijn niet echt

C

G

Het zijn imitaties van de koets en de hoge hoed

En op het werk kreeg ik te horen dat ik stal van de baas zijn tijd

Als ik eens een rijmpje maakte was hij alweer tien hele minuten kwijt

En voor de poen moest hem dat dan hinderen

Dat was het spel der grote kinderen

Meerdereren en mindereren

Maar als de verbeelding spreekt (etc.) C7

F

G

Arme misleide werkers, ga met mij het droomland binnen

C

Er is nog tijd

F

C

G

En leg je werkkleed af, je baas die flipt het hardst

C

Op jouw afwezigheid

En nu ik niet meer produceer wordt mij verweten

Dat ik platen maak zo af en toe

En verder niets doe van direct belang voor die waanzinnige ratjetoe

Maar ik ben de cultuur van dit land met nog enkele vogels

En wij hebben meer verf dan de legers kogels

Want als de verbeelding spreekt (etc.) C7

Want alle banggemaakte burgers vergeten het simpele feit

Beter prettig gestoord dan je levensvreugde kwijt

-0-0-0-0-0-0-0-